

Zoals elk dorp zijn parochiekerk had, zo mocht er ook de molen niet ontbreken. Beide waren niet weg te denken uit het dorpsbeeld en beide waren ze even onontbeerlijke elementen in het geestelijke en economische volksleven.

Zo begint de gekende volkskundige en molenkenner Jos de Keersmaecker zijn studie over de molen van Blaasveld.

En zo was het meestal ook, maar voor Lint gaat dat niet op. Wanneer er hier in 1628 een molen werd opgericht was Lint geen dorp, maar een gehucht van Kontich, en een parochiekerk was er op het gehucht ook niet. Het eerste bedehuis wordt pas in 1770 gebouwd en vergroot in 1842. Bij het bouwen van een toren in 1847 is het eerst een volwaardige kerk. Onze molen stond er toen al meer dan 200 jaar.

Wat het bouwen van onze molen wel zal beïnvloed en bevorderd hebben is het aantal inwoners van het gehucht. En de mogelijke klantenkring was nog veel groter dan de eigenlijke inwoners. Denken we maar aan de Hovensehoek onder Hove, de Boshhoek onder Boechout, Pullaar onder Lier. En vergeten we ook niet dat het gehucht Lint merkkelijk groter was dan de huidige gemeente Lint. P.Wauters en L.Goeminne zeggen in hun studie over de oudste vlaamse windmolens dat men om een molen rendabel uit te baten minstens 400 personen moet hebben, aantal dat men hier wel zal gehaald hebben. Maar of hij daarom rendabel is ? Dat zal wat anders zijn zoals we verder zullen zien.

Waar heeft nu de lintse molen gestaan ? Iedere Lintenaar kent de Molenstraat, en velen zullen zich nog halfweg die straat de mechanische maalderij van de familie Hens herinneren. Nu bevindt die zich op de hoek van de Akkerstraat (verlengenis Molenstraat) aan de Lintsesteenweg onder Hove. Doch zeer weinigen weten dat daar ooit een windmolen gestaan heeft. Inderdaad, tot in 1904 stond onze molen daar op perceel sectie D nr 15 van het kadaster en Jan Baptist Hens was er de laatste molenaar van.

Zoals we reeds vermeldden, is de molen in 1628 opgericht. Op 28 februari 1628 krijgt een zekere Bartholomeus Possemiers het octrooi of de toelating van de koning om een molen op te richten.