

VOORWOORD

Honderd jaar meisjesschool te Lint !

We zijn fier en dankbaar.

Dank aan de vele zusters en onderwijzeressen die zich tot vandaag met hart en ziel hebben ingezet in onze Lintse school "MATER CHRISTI", de gesubsidieerde vrije lagere meisjesschool met kleuteronderwijs.

Wij danken ook de vele ouders die generatie op generatie hun kinderen aan onze school hebben toevertrouwd.

Een bijzondere dank aan de Congregatie van "Sint-Vincentius à Paulo" van Opwijk die al die jaren goede zusters naar Lint stuurde.

Wij danken eveneens de parochianen die langs schoolfeesten en allerlei activiteiten voor onze school hebben gewerkt en haar hebben gesteund.

Wij danken de leden van de Lintse heemkundige kring "Eugeen Goeyvaerts" en in het bijzonder Frans Van Der Auwera voor hun opzoekingswerk en het samenstellen van deze prachtige historische schets.

In deze brochure zullen vele oud-leerlingen en ouders gebeurtenissen en anecdoten vinden die vage herinneringen weer doen herleven.

Moge deze brochure over de eerste honderd jaar ook een stimulans zijn om de volgende honderd jaar met leerkrachten, leerlingen en ouders te blijven ijveren voor degelijk christelijk onderwijs, met bijzondere aandacht voor elk kind, vooral voor het zwakke.

Jos Kempnaers, pastoor

Voorzitter Parochiaal Schoolcomité

Naar aanleiding van 100 jaar Meisjesschool willen wij in deze studie, in vogelvlucht een historisch overzicht geven van het meisjesonder-richt in onze gemeente.

Waren de meisjes dan vroeger van onderwijs verstoken? Helemaal niet ! Maar tot in 1889 was het onderwijs hier in het dorp en vroeger ook in het gehucht Lint, gemengd. De eerste sporen van onderwijs in het gehucht Lint vinden we reeds in 1655, maar zoals reeds gezegd, dit was voor jongens en meisjes samen. Eerst in 1889 wanneer K. Van Den Eynde (1864-1910) hoofdonderwijzer wordt, zijn de geslachten gescheiden.

Hier nu het relaas in een notedop hoe die honderd jaar zijn verlopen.

Op 18 september 1889 bericht het schoolkomitee de gemeenteraad dat de geslachten in de aangenomen school in het vervolg zullen gescheiden worden. De afdeling der jongens van de aangenomen school zal bestuurd worden door de heren K. Van Den Eynde en L. Van Echelpoel; die der meisjes door de juffrouwen J. C. Van Looveren en M. V. Van Der Stappen, beiden kloosterzusters.

Dit komt overeen met wat de heer J. Adriaensen, kantonale inspecteur van het lager onderwijs aan de hoofdinspecteur met een afschrift aan de gemeenteraad van Lint schrijft. Wat schrijft nu deze heer (4-12-1894) ?

"... In 1884, den 23 oktober schafte het gemeentebestuur de enige gemeenteschool af en nam de vrije school aan, bestuurd door den heer Janssens die onderwees in een bijzonder lokaal en zich gelastte eene derde klas in te richten in het gebouw der afgeschafte gemeenteschool. Op die dagteekening telde de school van den heer Janssens eenen hoofdonderwijzer en eenen hulponderwijzer, beiden gediplomeerd, eenen niet gediplomeerde hulponderwijzer en eene meesteres voor het handwerk. Deze laatste, een religieuze, deeltmakende van het personeel van het gemeentegasthuis, bekam in 1887 het getuigschrift van bekwaamheid als lagere onderwijzeres en werd door den heer Janssens aan het hoofd der nieuwe klas, een vierde lagere klas, gesteld. De twee middelste klassen bevonden zich alzo in de gewezen gemeenteschool en de hoogste klas (van de heer Janssens) met de nieuwe laagste klas (juffrouw Van Looveren, religieuze) in de lokalen der gewezen vrije school. Die toestand duurde tot in juni 1889 wanneer de heer Janssens van het onderwijs heeft afgezien en zijn school opnieuw is aangenomen op naam van de gediplomeerde hulponderwijzer, de heer Van Den Eynde, gediplomeerde der normaalschool van Mechelen. Deze verving in oktober van hetzelfde jaar den niet gediplomeerden hulponderwijzer door den heer Van Echelpoel gediplomeerden der normaalschool van Mechelen, vestigde zich met Van Echelpoel in de gemeentelokalen, aanvaardde niet meer dan jongens en verhief de religieuze Van Looveren, onderwijzeres met getuigschrift, tot het ambt van hoofdonderwijzeres dewelke in het bijzonder lokaal zich deed bijstaan door eene niet-gediplomeerde religieuze, de juffrouw Van Der Stappen(....) Op juff. Van Looveren, overleden, is sedert september 1892 gevolgd in hoedanigheid van hoofdonderwijzeres, juff. De Ridder, religieuze, draagster van het diploma van lagere onderwijzeres, afgeleverd in de normaalschool van Herenthals 28 juli 1891.